

Beste SP'ers,

We hoeven er geen doekjes om te winden: deze verkiezingsuitslag was erg teleurstellend. Weliswaar stonden we al een poos op verlies in de peilingen en hielden we er rekening mee dat we zetels zouden verliezen, maar inhoudelijk ging de campagne onze kant op, vriend en vijand waren het erover eens dat Lilian het geweldig deed, en we leken nu juist de weg naar boven weer gevonden te hebben. Dat we de grootste partij op links zijn gebleven, is een schrale troost.

De VVD is toch nog weer een zeteltje gegroeid, de PVV is de grootste oppositiepartij gebleven, en — laten we het beestje bij zijn naam noemen — de bruinhemden rukken op. PVV, Forum en JA21 hebben samen 28 zetels. Het wordt steeds normaler om de schuld van alles wat er misgaat in dit land bij de Islam, de moslims en de buitenlanders te leggen. Voor ons als SP is dat onaanvaardbaar, dat is zondebokpolitiek, en het laat de werkelijke schuldbijdragen wegkomen. Er kan dus geen sprake van zijn dat we opgeven en het erbij laten zitten.

Wat ging er mis?

Met jullie samen willen we analyseren wat er mis is gegaan, zowel bij onszelf als daarbuiten, maar we willen ook benoemen wat er wel goed is gegaan. We willen jou, als lid van de SP, graag uitnodigen om op deze nieuwsbrief te reageren. Dat kan naar het bestuur, via debilt@sp.nl, maar als je dat liever doet, kun je ook contact opnemen met de leden van het campagneteam. Hun contactgegevens vind je onderaan deze nieuwsbrief. Mail je ons vóór 15 april?

Lichtpuntjes

Laten we beginnen met de dingen waar wij hoop uit putten. We denken namelijk niet dat de zaak hopeloos is, en we denken zelfs dat er een aantal ontwikkelingen zijn die ons kunnen helpen. Dat is allereerst het feit dat het eind van de Coronacrisis in zicht is. Het gaat allemaal lang niet snel genoeg, en elke dag dat we binnen moeten blijven, elkaar niet kunnen ontmoeten en vasthouden, en de dingen doen waar we voorspoed en geluk uit halen, is er één te veel. Maar er wordt nu gevaccineerd, en we zien al dat het aantal besmettingen in verzorgingshuizen sterk terugloopt. Het aantal vaccins zal de komende maanden flink toenemen, en dan kunnen we hopen dat we rond de zomer ons leven weer kunnen oppakken.

Daarmee verliest Mark Rutte een belangrijke rol, namelijk die van crisisleider. Veel mensen hadden geen behoefte aan onrust in een tijd die al heel onrustig en onzeker was, en velen vonden dat ze hem dankbaarheid en steun schuldig waren vanwege zijn stuurmanskunsten. Dat Mark Rutte een handig en ervaren bestuurder is, kunnen we moeilijk ontkennen, maar hij is niet de geschikte man om ons door de volgende uitdagingen heen te loodsen. Ons verdeelde land moet weer samengebracht worden, we hebben niet alleen een economische crisis, maar ook een klimaatcrisis, de kloof tussen arm en rijk moet gedicht worden en er moet een oplossing komen voor de schijnbare tegenstelling tussen landbouw

en natuur. Er komt, dat kan niet anders, ruimte voor nieuw leiderschap. Iemand die wél weet wat er leeft in de samenleving, iemand die wél de verbinding kan leggen, iemand die wél de analyse kan maken van hoe we samen op een duurzame manier uit de crisis komen. Lilian, en in bredere zin het SP-gedachtengoed, gooien daarvoor hoge ogen.

Het is nu al te zien. Op zondag 28 maart verscheen er een peiling van Maurice de Hond¹ naar hoeveel mensen er op Pieter Omtzigt zouden stemmen als hij een eigen partij zou beginnen. Hij zou met 23 zetels meteen de tweede partij van Nederland hebben. Die situatie is niet realistisch, al was het maar omdat Pieter Omtzigt ziek thuis zit, maar het geeft wel aan dat bijna een zesde van de Nederlanders onmiddellijk zou kiezen voor een eerlijke partij die korte metten maakt met de oude politiek van Mark Rutte. Er borrelt wat.

Huiswerk

De vraag is: zijn wij daar klaar voor? Wij denken dat er werk aan de winkel is. We hebben een goede basis, en een partijleider die geen fouten heeft gemaakt in deze campagne, maar er is in eigen huis nog wel wat oud zeer op te ruimen. De situatie met het Communistisch Platform moet uitgezocht en opgelost worden, en het conflict met de jongerenafdeling ROOD moet worden uitgepraat. Vóór 1 mei komt de commissie Kooiman daarom met een analyse en een advies.

Daarna gaat de commissie Van Raak aan de slag om ons beginselprogramma Heel De Mens grondig te herzien. De partij neemt daarvoor bijna twee jaar de tijd. Dit jaar begint de commissie om in gesprek te gaan met de leden, en inbreng op te halen bij jullie allemaal voor een evaluatie van onze beginselen. Eind van dit jaar komt er daarvoor een aantal inhoudelijke conferenties, waarin we flink de diepte in zullen gaan. Volgend jaar gaat de commissie aan de slag met een actualisatie van ons beginselprogramma, dan gaan we bouwen aan een nieuw, actueel programma.

Wij denken dat beide stappen — het oplossen van bestaande problemen, en het gezamenlijk praten over wat ons bindt — noodzakelijk zijn. Of dat voldoende is om klaar te zijn voor de nieuwe uitdagingen die een toekomst zonder Mark Rutte ons brengt, dat hangt van onszelf af. We moeten eerlijk zijn en leren van onze fouten. We moeten moedig zijn, en nieuwe methoden en inzichten durven omarmen. En we moeten hoop durven hebben dat een andere wereld mogelijk is.

Wij willen er in elk geval voor gaan. Zondebokken zoeken is geen optie. Opgeven is geen optie. Het is noodzakelijk dat we aanpakken.

*Blijf niet mokkend aan de kant staan, stel een daad en toon je moed.
Laat je woede hand in hand gaan met het goede wat je doet.*

Anne-Marie, Mischa en Ron

Contact

Anne-Marie Mineur: amineur@sp.nl, 06-11293877
Mischa van der Heijden: schepen@hotmail.com, 06-27154457
Ron van den Eijnden: ronpunk@gmail.com, 06-55183289

¹<https://www.maurice.nl/peilingen/2021/03/28/partijvoorkeuren-en-de-positie-van-pieter-omtzig/>